

Over de Rooie

Afdelingsbijlage van de SP in Leiden

Jaargang 15

Nummer 9 / September 2015



In dit nummer:

Spandoek!

Het verdriet van Griekenland

Jaarlijkse kennismakingsavond: vrijdag 23 oktober

Nu of nooit! Kom in actie voor een EU-referendum!

SP strijdt mee in het redden van de zorg!

Provincie wil gebieden bij-vriendelijker maken

Bezorger: indien onbestelbaar, graag retour naar Marnixstraat 18, 2316 EN Leiden

SPandoek!

De zomer is voorbij! Maar om het goed te maken komt er een interessante herfst aan, waarin we de keuze gaan maken voor een nieuwe partijvoorzitter!

U kunt de geplande ALV's hiervoor in de agenda terug vinden. Het is trouwens altijd een goed idee om de agenda van de Over de Rooie in de gaten te houden. Deze maand is er vanwege de planning geen Politiek Café, maar anders kunt u deze en andere lokale activiteiten hierin

terugvinden. Altijd een goed idee dus om hier en eventueel online op de website te spieken wat er te doen is!

Voor het overige: veel leesplezier!

Redactie Over de Rooie

Het verdriet van Griekenland

De zomer van 2015 zal de geschiedenis in gaan als die van de Griekse revolte. En het meest onmiddellijke effect van deze mislukte revolte is misschien dat het voor iedereen duidelijk is geworden dat er een einde is gekomen aan dat trotse insituut, namelijk de democratische soevereiniteit van de natiestaat. Als we teruggaan in de tijd is er een ander trots instituut, dat van de middeleeuwse stadstaat, dat een soortgelijk lot onderging. En dat instituut had haar eigen martelaar in de Vlaamse stad Gent.

In 1537 was Gent een stad met een neergaande economie die zwaar in de schulden zat, onderdeel van het Heilige Roomse Rijk, gebonden aan verdragen die haar verplichtingen, maar ook privileges gunden. Toen Keizer Karel V nieuwe belastingen oplegde, vond het stadsbestuur het genoeg geweest en verscheurde het memorandum (oftwel het Calfsvel verdrag). Ze nodigden hun eigen Linkse Platform (een fractie van dagloners, met de bijnaam 'Creasers') in de raad. Maar daarna liep het meteen al mis, aangezien de andere Vlaamse steden het Gentse protest niet wilden steunen (hoewel ze formeel het recht hadden om de extra belastingen te weigeren). Uiteindelijk, toen Karel V zelf orde op zaken kwam stellen en de stad binnen viel met een leger van 5000 man, had de stad geen plan B, en verzette zich niet. De meest uitgesproken leiders van de revolte moesten aftreden (en werden onthoofd... het waren tenslotte nog wel de Middeleeuwen), de rest moest door de stad paraderen met een strop om hun hals en de Keizer en de regent om genade smeken. De afwikkeling van deze affaire is saillant: de Keizer zette een streep door de 20e eeuwse, sorry, middeleeuwse legale en politieke vrijheden van de stad, ontmantelde de gildes, ontnam de stad al haar privileges met betrekking tot het zelf bestuur, en richtte zijn eigen versie van de 'instituten' op: een fort, het

spanjaardenkasteel, dat de Gentenaren er voortaan van moest weerhouden al te dierste ambities te koesteren.

Nu is het meest interessante misschien niet dat deze revolte faalde - maar het feit dat de burgers van Gent toendertijd blijkbaar wel dachten dat ze de soevereiniteit hadden om de Keizer te weerstaan - maar dat ze uiteindelijk zichzelf er niet toe konden brengen een serieus gevecht te leveren: omdat ze geen steun kregen van de andere leden van de unie, waarschijnlijk omdat de burgers van de stad zelf ook verdeeld waren, maar het meest waarschijnlijk nog vanwege het ontzag en respect dat ze voor de majesteit hadden. Het is verleidelijk om de rol van Karel V toe te kennen aan Dijsselbloem, Schäuble of Merkel, maar ik zou zeggen dat het in de huidige tijd de Euro zelf is die Koning is geworden, de voorgenoemde figuranten vormen slechts haar hofhouding. Het grote falen van de Griekse revolte is het ongelooflijke ontzag dat de Grieken hebben voor de Euro - evident in de manier waarop premier Tsipras hierover spreekt - zonder zich te realiseren dat niet alleen goed mogelijk, maar ook bitter noodzaak is om van munteenheid te veranderen - als deze, als een oude jas, versleten is en niet meer voldoet.

Inti Pelupessy

Jaarlijkse kennismakingsavond: vrijdag 23 oktober

Beste nieuwe en minder nieuwe partijgenoten! Elk jaar houden we in ons partijpand De SPeer een 'nieuweledenavond'.

Bent u in 2014 of 2015 lid geworden en heeft u zin en tijd om op vrijdag 23 oktober kennis te maken met partijgenoten? Dan bent u van harte welkom. Als u uw partner of een introduc e meeneemt, des te beter. We ontvangen u met open armen, en uiteraard met een hapje en een drankje. Er is genoeg voor iedereen.

Ook partijgenoten die al langer lid zijn en nog zelden of nooit de stap naar ons mooie pand hebben gewaagd, zijn van harte welkom. We geven u een rondleiding.

Laat u van tevoren weten of u komt en met hoeveel mensen? Dat kan per mail bij

raadslid Ries van Walraven en bij bestuurslid Ruben Verhasselt, of per telefoon bij Ries.

Graag tot 23 oktober!

Namens uw hele gemeenteraadsfractie en afdelingsbestuur,

Ries van Walraven
ries.vanwalraven@planet.nl
tel. 06-57756366

Ruben Verhasselt
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Nu of nooit! Kom in actie voor een EU-referendum!

De wet op het Raadgevend Referendum is op 1 juli in werking getreden. Deze wet stelt ons in staat met 300.000 handtekeningen een nationaal correctief referendum aan te vragen. Uiteraard blijft ons hoofddoel: een referendum in/uit de EU. Maar dat is met deze wet niet mogelijk. Natuurlijk hebben wij plannen om dit t och te bewerkstelligen, maar dat is voor later. Waar wij nu wel actief in kunnen zijn is bepaalde aangenomen wetten, die ondanks verkiezingen dikwijls tegen de wens van de bevolking in worden genomen, t egen te houden. En dat is precies wat we willen!

We zien dat de EU voortdurend aanstuurt op verdere uitbreiding van haar grondgebied. Zoals de aanstaande inlijving van Oost-Europese landen als Bulgarije en Roemeni . Onlangs is weer een associatieverdrag met Oekra ne door de 1e Kamer goedgekeurd. Zoals duidelijk uit de behandeling van dit wetsvoorstel blijkt, hoopt de EU hiermee Oekra ne (en trouwens ook Moldavi  en zelfs Georgi ) geleidelijk in de EU te integreren waarna uiteindelijk een volledig EU-lidmaatschap volgt. Ze rukt bewust en gestaag steeds verder op naar het oosten wat bijvoorbeeld tot allerlei ongewenste spanningen met Rusland heeft geleid.

Echter, de schulden voor de Eurozone blijven zich opstapelen. Desondanks wordt in die nieuwe landen telkens tientallen miljarden gepompt. Het associatieverdrag met Oekra ne (dat ook nog eens in oorlog is en bovendien failliet is) is niet alleen onverantwoord maar ook provocatief. Dit zoveelste EU-plan kan een re le bedreiging

zijn voor de welvaart en welzijn van ons  n van de Oekra ners.

Wij willen daarom met een referendum over dit associatieverdrag met Oekra ne luid en duidelijk onze stem laten horen naar het Binnenhof en de EU. Het dwingt n.l. onze politici om het debat hierover met hun kiezers te voeren i.p.v. met elkaar. Naast de weblog 'Geen Stijl' en 'Forum voor Democratie' wordt ons initiatief voor een referendum ook gesteund door politieke partijen als de SP, PvdD, PVV, VNL en 50plus. Onder andere Harry van Bommel van de SP heeft een campagnespotje voor dit doel ingesproken dat te vinden is op het internet. Een referendum is n.l. een geweldige kans voor Nederlandse burgers om nu eens een keer gehoord te worden en invloed uit te oefenen op een belangrijk Europees onderwerp als dit!

Maar dat kan natuurlijk niet zonder uw hulp! Want wat moet er gebeuren om een referendum te organiseren? De eerste fase;

het inleidende verzoek van 10.000 handtekeningen (in 4 weken tijd) hebben wij inmiddels ruimschoots gehaald. Dat is alvast heugelijk nieuws. Zodoende zijn we inmiddels in de tweede fase, die loopt van 18 augustus t/m 27 september, waarin we in 6 weken tijd maar liefst 300.000 handtekeningen moeten verzamelen. Kortom.....

Kom in verzet en gebruik uw democratische recht! Het zou toch mooi zijn als de bevolking zelf voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis op eigen initiatief haar democratische recht weet af te

dwingen door met elkaar een referendum te realiseren. Als u dit initiatief steunt, vul dan het referendum formulier in dat te vinden is op onze website: www.burgercomite-eu.nl Ook is er de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Wauw, gaat dit ons lukken? Enne.....deel deze info met zoveel mogelijk vrienden en medestanders!

Met strijdbare groet,
Wim de Wolf
Yvonne Knijnenburg
(Vrijwilligers afd. Leiden namens
Burgercomité-EU)

SP strijdt mee in het redden van de zorg!

Op 1 augustus waren een aantal SP'ers uit Leiden en FNV'ers te vinden in de Leidse binnenstad. De SP Leiden werkt eendrachtig samen met de vakcentrale FNV om de zorgmanifestatie van 12 september aanstaande in Amsterdam onder de aandacht te brengen. Ook op zaterdag 8 augustus voerden de SP en FNV weer gezamenlijk actie, bij het Bloemencorso in Rijnsburg om de zorgmanifestatie onder de aandacht te brengen.

Maar we zijn er nog niet!

Ton Heerts, voorzitter van de FNV, is dankbaar voor de massale steun aan de Volkspetitie Red de Zorg. In zes weken tijd hebben ruim 700.000 mensen de Volkspetitie getekend! Dit is uniek en maakt de Volkspetitie nu al tot één van de grootste petities uit de Nederlandse geschiedenis. Op 19 juni was dhr. Heerts samen met honderden zorgmedewerkers in Den Haag om de 736.759 handtekeningen aan staatssecretaris Van Rijn te overhandigen. Van Rijn was onder de indruk. En het eerste resultaat is er al: Van Rijn gaat met de vakbonden praten over onze eisen én er komt een debat over in de Tweede Kamer.

We moeten dit kabinet duidelijk maken dat de zorg van ons is en iedereen aan gaat. Er is te veel bezuinigd en dat is in recordtempo gedaan. De effecten daarvan worden in toenemende mate zichtbaar. De bezuinigingen moeten stoppen. We roepen het kabinet op om snel in te grijpen.

De kopij voor deze Over de Rooie was vóór 12 september gemaakt, dus inmiddels heeft u gezien hoe de zorgmanifestatie gegaan is. Misschien heeft u zelf ook meegedaan!

Dat deden niet alleen de vakbond FNV, patiëntenverenigingen, ouderenorganisaties en tal van bekende Nederlanders zoals Humberto Tan, Willeke Alberti, Arie Boomsma, Paul Witteman en Albert Verlinde hebben eerder hun steun uitgesproken voor Red de Zorg.

Kon u niet meedoen aan de manifestatie? Ga dan naar de website van de FNV en laat u steunbetuiging achter!

www.fnvvoorzorg.nl
Zie ook dossier: Welzijn en Zorg
(<http://leiden.sp.nl/dossier/welzijn-en-zorg>)

Provincie wil gebieden bij-vriendelijker maken

Bijen zijn onmisbaar voor de mens: voor de natuur, voor de landbouw en dus voor ons voedsel. De SP pleit al jaren voor een bij-vriendelijk (provinciaal) beleid en is dan ook heel blij met het project 'Bijen in de Buurt' van de provincie. Bewoners kunnen gratis bloembollen en andere bij-vriendelijke planten krijgen voor in hun eigen buurt. Hierdoor vinden de bijen meer voedsel en worden ze sterker.

De bloemen van de bij-vriendelijke bollen en planten gaan kleurige bijenlinten vormen die aansluiten op Het Land van Wijk en Wouden. Dit is het meest westelijk deel van het Groene Hart van Holland tussen de stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Alphen aan den Rijn.

'Dit gebied is nu al rijk aan natuur, water en oer-Hollandse weidelandschappen en het wordt straks nog mooier', aldus SP-Statelid Van Aelst. 'Dat is geen overbodige luxe, want het gaat niet goed met de bij. Aangezien bijen ook 70% van de

landbouwgewassen bestuiven, is ingrijpen echt nodig'.

Een extra reden om mee te doen: bloemrijke bijenlandschappen zijn ook goed voor andere planten en dieren. Alle adressen langs de linten krijgen binnenkort een tegoedbon voor de gratis bij-vriendelijke bollen thuisbezorgd. Het project 'Bijen in de Buurt' is een initiatief van Fonds 1818 en de provincie Zuid-Holland.



Agenda

Woensdag 23 september: Algemene ledenvergadering. 2e Bespreking stukken voor landelijk SP-congres van november

Woensdag 30 september: Algemene ledenvergadering. Bestuursverkiezing en eerste verslag comité wijze mannen

Vrijdag 23 oktober: jaarlijkse kennismakingsavond voor nieuwe en/of niet zo actieve leden.

Woensdag 4 november: Algemene ledenvergadering. Laatste bespreking landelijk congres.

Alle avonden beginnen om 20.00 u aan de Marnixstraat 18 in Leiden.

Contactgegevens SP Leiden en omstreken:

Fractie

Fractievoorzitter:

Julian van der Kraats, 06-1504 2822,
jvdkraats.sp@gmail.com

Gemeenteraadsleden:

Han Dirks, 06-2873 8588,
han_dirks@hotmail.com

Alexandra van den Berg, 06-251 223 22,
volkstuintje44@gmail.com

Ries van Walraven, 06-577 563 66,
ries.vanwalraven@planet.nl

Natalie Wanga, 06-4721 3123,
nwanga@tomaatnet.nl

Duo-gemeenteraadslid:

Mascha den Haan, 06-4399 5102,
mwbdenhaan@gmail.com

Naomi Plug, 06-4238 1142,
naomi_rechten@msn.com

Wethouder:

Roos van Gelderen, 071-5165019,
roosvangelderen@gmail.com

Rood:

Jasper Maassen, 0624948066

Hulpdienst: hulpdienstsp-leiden@gmail.com,
0646653316

SP-kantoor: "de SPeer"

Marnixstraat 18, 2316EN Leiden,
0715219153 - www.leiden.sp.nl

Bestuur

Voorzitter:

Martine Marijt-Mergler, 06-2728 3896,
mmergler@tomaatnet.nl

Organisatiesecretaris, ledenadministratie, Tribunebezorging:

Dirk van den Berg, 06-549 222 38,
dirkvdberg.sp@gmail.com

Penningmeester:

Erwin Tak, erwintak@tomaatnet.nl

Algemene bestuursleden:

Julian van der Kraats, zie linkerkolom
Han Dirks, wijkbezoek, zie linkerkolom
Ruben Verhasselt, ledenbezoek, politiek café,
SPeerpunt de Kunst, 0715131972,
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Yvonne Geers

Mustafa Küs

Jasper Maassen, zie linkerkolom

Martien van der Meij

Sander Sauv 

Antoine Theeuwen

Maarjolijn Theunisz

Redactie Over de Rooie:

Tijmen Baarda, Simon de Jong, Inti Pelupesty,
John Kettenis

Kopij is welkom en dient op dinsdag 6 oktober 2015 door ons ontvangen te zijn.

Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of naar ons partijpand op de Marnixstraat!